



Liefste oma,

Woorden schieten ons tekort.

Waarom bij jou?

Je was de liefste, tofste oma die je maar kan wensen.

Je had alles voor ons over.

Wat zullen we jou toch ontzettend missen.

We hadden allemaal nog zoveel te vertellen aan jou.

*Maar we zijn blij dat je verlost bent van jouw pijn
en nu rustig kunt slapen zonder zorgen.*

*Hopelijk heb je het warm daarboven
en brandt de haard goed.*

Tot snel omie.

Je kleinkinderen Basje, Muisie, Nili en Nootje



*We hebben zoveel mooie herinneringen
aan momenten groot en klein
die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn.*

*En weet je, dat mooie stralende sterretje
daarboven, dat ben jij.*

*Ver weg maar tegelijkertijd
nog steeds heel erg dichtbij.*

MEVROUW

Christine Mauro

echtgenote van de heer Jean-Pierre Van Den Driessche

geboren in Kortrijk op 5 april 1954
en er overleden op 2 februari 2021.

De uitvaartplechtigheid vond wegens de huidige
coronamaatregelen plaats in beperkte kring.

De urne van Christine werd bijgezet in het urnenveld
op de begraafplaats De Barakke in Waregem.

Dit melden u:

Jean-Pierre Van Den Driessche

haar echtgenoot

Steven en Barbara Minjauw - Van Den Driessche
Basten

Jeroen en Ellen Van De Putte - Van Den Driessche
Nano
Nilá
Noë

haar kinderen en kleinkinderen

Frans en † Monique Mauroo - Anckaert en familie
† Marc Mauroo
Luc en † Brigitte Ameye - Mauroo en familie
José en Trees Mauroo - Deseyn en familie

haar broers, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families Mauroo - Roobroeck en Van Den Driessche - De Ketele

Met onze oprechte dank aan de dokters en het personeel Ten Oever in Kortrijk.

Rouwbetuigingen: Familie Van Den Driessche - Mauroo
p/a Begrafenissen Messiaen - Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be