



Een goede echtgenoot en vader werd ons gegeven,
hij werd ons ontnomen.

Wij aanvaarden en danken om al het schone
dat wij door hem mochten ervaren.

DE HEER

Eduard Strobbe

echtgenoot van mevrouw Paula Desplenter

geboren in Tielt op 23 september 1928
en overleden in Izegem op 11 januari 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid zal omwille van de huidige
coronamaatregelen plaatsvinden in familiekring in
de aula van Begrafenissen Messiaen in Oostrozebeke,
op **maandag 18 januari 2021 om 14 uur**.

Een laatste groet aan Eduard kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Eduard Strobbe
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Paula Desplenter

zijn echtgenote

Marnix en Marleen Strobbe - Bogaert

Nico Desmet en Nancy Strobbe

Tom Lefevre en Wendy Strobbe

Yarno Craeye

Margo Craeye

Matteo Craeye

Lieze Lefevre

Liene Lefevre

Wesley en Evelien Strobbe - Claerhout

Thibo Strobbe

Louise Strobbe

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Strobbe - Vanbiesbrouck en Desplenter - Baert

Met onze oprechte dank aan:

huisartsenpraktijk De Singel,

de thuisverpleging,

Gezins hulp,

de directie, de dokters en het personeel van
de Sint-Jozefskliniek in Izegem.