



*Jezus leven van mijn leven  
Gij hebt u voor mij gegeven  
opdat ik niet redd'loos zou sterven,  
maar uw heerlijkheid zou erven.  
Voor dit heil, aan mij geschied,  
Prijz' U eeuwiglijk mijn lied.*

De Heer heeft tot zich genomen, zijn trouwe dienstknecht,  
mijn toegewijde echtgenoot, onze lieve papa en pepe

DE HEER

## *Eli Meersman*

**echtgenoot van mevrouw Julienne Hunninck**

geboren in Oostrozebeke op 9 juni 1932  
en overleden in Izegem op 23 oktober 2021.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring  
op zaterdag 30 oktober 2021.

Een laatste groet aan Eli kan gebracht worden in  
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,  
iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Eli Meersman  
Leegstraat 208  
8780 Oostrozebeke  
of via [www.messiaen.be](http://www.messiaen.be)

Dit melden u:

Julienne Hunninck

*zijn echtgenote*

Kurt en Cindy Hoornaert - Meersman

Jimmy Hoornaert en Sara Van Nieuwenhove  
Jiska, Annelies en Isaiah Hoornaert

Dimitra Hoornaert

Matthias Vanhee en Phaedera Hoornaert  
Meaghan en Amelia Vanhee

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van  
de families Meersman - Adam en Hunninck - Molin

Met onze oprechte dank aan:

zijn huisartsen dr. Marc Verschoore en dr. Marieke D'Hoop,  
de dokters en het verplegend personeel van  
de Sint-Jozefskliniek in Izegem.

*Het bloed van Jezus Christus  
reinige ons van alle zonden.*

*Wees getrouw tot de dood  
en Ik zal u geven  
de kroon des levens.*

Openbaringen 2:10