



*Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles... en tevreden sterven.*



Omgeven door onze liefde en zorgen is van ons heengegaan

MEVROUW

Lydie Breda

weduwe van de heer Michel Cottenier (1927 - 1999)

geboren in Moen op 5 november 1935
en er thuis overleden op 17 oktober 2021

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen
zal plaatshebben in de Sint-Eligiuskerk in Moen
op **donderdag 21 oktober 2021 om 10 uur**,
gevolgd door de begrafenis.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk na de dienst.

Wie wil kan een laatste groet brengen aan Lydie in
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen,
iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Lydie Breda
p/a Begrafenissen Messiaen
Verzetslaan 9 - 8552 Moen
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Frans en Marie-Jeanne Weedaeghe - Cottenier

Frederik Weedaeghe, Cato
Kathleen Weedaeghe, Catharina, † Emily-Grace en Noah
Claudine Weedaeghe, Morris en Cooper

Jean-Marie Cottenier

Steven en Martine Vervaeke - Cottenier

Jeroen Vervaeke
Tom en Laura Vervaeke - Van Loocke
Pieter en Michelle Vervaeke - Jonckheere

Filip Cottenier

Marc Cottenier

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Filou

haar trouwe viervoeter

De families Breda - D' Hooghe en Cottenier - Vervaecke

Met onze oprechte dank aan:

haar huisartsen Dr. Sander en Dr. Thierry Crepel,
haar thuisverpleegsters van het Cura team,
de professors en het personeel van het UZ Gent,
de mensen van het Palliatief Team Kortrijk.