



*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

(Toon Hermans)

Bedroefd, maar dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven, geef ik u kennis dat mijn lieve mama is overleden

Beatrice Manderick

***dochter van (†)Adolf en (†)Laetitia
Manderick - Vanheuverbeke***

geboren te Vichte op 5 augustus 1930 en
overleden te Kortrijk op 11 januari 2022.

De familie neemt afscheid van Beatrice
in beperkte kring.

Nadien volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Deerlijk.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium
Messiaen-Vandercruyssen, Windhalmlaan 2
te Sint-Lodewijk - Deerlijk, donderdag 13/1, vrijdag 14/1
en maandag 17/1 van 15 tot 18.30 uur
en op zaterdag 15/1 van 15 tot 17.30 uur.

Hiervan geven u met droefheid kennis:

Haar dochter:

Ingrid Adyns.

Haar zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten:

(†)Ceriel en (†)Denise Michels - Manderick en familie,
Anaïse Manderick en (†)Jos Haentjes en familie,
(†)Lucien en (†)Rais Michels - Manderick en familie,
(†)Etienne en Astrid Manderick - Balcaen en familie,
Raphaël en Alice Depypere - Manderick en familie.

De families Manderick - Vanheuverbeke.

Met onze dank aan de directie, de aalmoezenier, het personeel
en de medebewoners van het gelijkvloers van het wzc H. Familie
te Deerlijk en de Dokterspraktijk “De Ziel”.

Rouwadres: Familie Beatrice Manderick
p.a. Begraffenissen Messiaen-Vandercruyssen
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk of via www.messiaen.be