



Verdrietig om zijn heengaan,
maar dankbaar om de vele mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

DE HEER

Michel Vandeghinste

weduwnaar van mevrouw **Jacqueline Catteeuw** (1942-2021)

geboren in Gullegem op 19 januari 1937
en overleden in Kortrijk op 3 september 2024.

Het afscheid vindt plaats in intieme kring.

Nadien zal Michel rusten bij zijn echtgenote Jacqueline
in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Vichte.

Een laatste groet aan Michel kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen - Vandercruyssen,
Windhalmlaan 2 in Sint-Lodewijk - Deerlijk,
iedere werkdag van 15 uur tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Michel Vandeghinste
p/a Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Sabine en Karel Vandeghinste - Deman

Helena

Tristan

Karel en Vanessa Vandeghinste - Verhaest

Jasmien

Matthijs

zijn kinderen en kleinkinderen

† Gilbert en † Cecile Withouck - Vandeghinste en familie

† Raphaël en Jenny Laperre - Vandeghinste en familie

Pater Jacques Catteeuw

† Lieven Catteeuw

zijn zussen en schoonbroers

De families Vandeghinste - Pottie en Catteeuw - Vanaerde

Met onze oprechte dank aan:

Huisartsenpraktijk De Beuken in Vichte, in het bijzonder dr. Kimberly Parmentier,
zijn thuisverpleging, het Wit-Gele Kruis in Avelgem,
Familiehulp, Fanny,
zijn poetshulp, Annik,
de dokters en het personeel van de Palliatieve eenheid Ten Oever in Kortrijk.

