



Een goede echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader
werd ons gegeven, hij werd ons ontnomen.
Wij aanvaarden en danken om al het schone dat wij door hem mochten ervaren.

DE HEER

Raoul Bogaert

echtgenoot van mevrouw Rosa Monserez

geboren in Tielt op 29 april 1940
en thuis overleden in Oostrozebeke op 13 april 2024

GEWEZEN BESTUURSLID VAN OKRA

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de aula van Begrafenissen Messiaen,
Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, op **donderdag 18 april 2024 om 14 uur**.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de aula na de dienst.

Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld op
de begraafplaats van Oostrozebeke-centrum.

Een laatste groet aan Raoul kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Raoul Bogaert
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 – 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Rosa Monserez

zijn echtgenote

Jeremias en Greet Vanoverberghe - Bogaert

Maiken en Jonas
Sybren en Theresa

Bart en Veerle Bogaert - Decaluwe

Elias en Stef
Elisa

Luc en Els Bogaert - Declerck

Birger en Liselot
Yarne

Stefaan en Hilde Vankeirsbilck - Bogaert

Jana en Jonas, Lotte
Emma

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten van
de families Bogaert - Dujardyn en Monserez - Vervelghe.

Met onze oprechte dank aan:

zijn thuisverpleegsters Marleen, Vanessa, Manou en Shirley,
zijn huisarts,
de dokters en het personeel van het AZ Groeninge in Kortrijk
en het O.L.Vrouwziekenhuis in Waregem.

